

DROMEN

Argentinië



Begeleide rondreis Argentinië

19 dagen

Vertrekdatum: 25 oktober 2025

Argentinië is een land van extremen, passie en woeste natuur. U komt bij de overweldigende Iguazu-watervallen in subtropisch Noord-Argentinië en bij de al even imponerende gletsjers en bergmasieven van zuidelijk Patagonië. De reis brengt u van de bruisende wereldstad Buenos Aires naar het Valdes-schiereiland waar walvissen, zeeolifanten en pinguïns uw pad kruisen. Daarenboven verkent u ook het Argentijnse hoogland met zijn kleurrijke en desolate landschappen, waar koloniale architectuur, wijnbouw en Andescultuur de troeven zijn.

PROGRAMMA

Dag 1: Brussel - Buenos Aires

Afspraak op de luchthaven van Zaventem voor vertrek per lijnvlucht naar Buenos Aires. Aankomst te Buenos Aires en transfer naar het hotel. Hotel Savoy.

Dag 2: Buenos Aires

Na een deugdlozende nachtrust beginnen we fris en monter aan ons bezoek aan Buenos Aires, zowat de meest kosmopolitische hoofdstad van het continent en een sfeervolle aaneenrijging van districten, de zogenaamde 'barrios'. Ochtendwandeling in de kleurrijke La Boca-wijk met zijn hoge Montmartre-gehalte. Daarna kuieren we over de zondagse vlooiemarkt in de typische wijk San Telmo. In de namiddag bezoeken we enkele van de bekendste plaatsen in de stad, zoals het Colon-theater, de obelisk en het befaamde Plaza de Mayo met de kathedraal en La Casa Rosada, het regeringspaleis. Verder op ons programma staat een bezoek aan het Recoleta-kerkhof met z'n majestueuze graven, onder meer dat van Evita Perron. (O-A)

Dag 3: Buenos Aires - Puerto Madryn

Na het ontbijt verkennen we de wijk Palermo. Daarna kuieren we door de trendy buurt Puerto Madero. We wandelen er over de befaamde voetgangersbrug van de architect Calatrava en gaan daarna op zoek naar een gezellig terrasje vanwaar we de levendige drukte kunnen gadeslaan. In de namiddag rijden we naar de luchthaven voor de vlucht naar Puerto Madryn. Hotel Peninsula Valdes. (O-A)

Dag 4: Puerto Madryn

We brengen een ganse dag door temidden van de ongerepte natuur van het Valdes-Schiereiland, een broedplaats voor walvissen, zeeleeuwen, pinguïns, zeeolifanten en een hele resem watervogels. Hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld de boottocht vanuit Puerto Piramides, waarbij we op zoek gaan naar walvissen die in deze tijd van het jaar komen paren bij het schiereiland. Daarna rijden we naar Punta Cantor waar we de vreemde geologische formatie van Caleta Valdes zien en met wat geluk zeeolifanten kunnen spotten. Ook een bezoek aan de pinguïnkolonie van de Estancia San Lorenzo mag niet op ons programma ontbreken. Tijdens onze tocht over het schiereiland zien we wellicht ook guanaco's, nandoes, vossen, pampahazen, gordeldieren en stinkdieren. (O-M)

Dag 5: Puerto Madryn - El Chalten

Transfer naar de luchthaven van Trelew en vlucht naar El Calafate, de toegangspoort tot het Glaciares Nationaal Park. Het stadje is mooi gelegen aan de zuidelijke oever van het Lago Argentino . Van hieruit rijden we door de Patagonische steppes, langs het Lago Argentino, verder naar El Chalten, genesteld aan de voet van de iconische Fitzroy-berg en een ideale uitvalsbasis voor prachtige wandeltochten in de omgeving. Hotel Chalten Suites. (O-A)

Dag 6: El Chalten - El Calafate

We maken we een mooie en rustige trekking naar de Laguna Capri. De tocht voert ons door een indrukwekkend landschap van groene bossen en slingerende rivieren, dit alles in de schaduw van de majestueuze Fitz Roy-berg, die we tijdens de wandeling van op twee uitkijkpunten rustig kunnen bewonderen. Picknick-lunch. Na de wandeling rijden we terug naar El Calafate. Hotel Kosten Aike of gelijkwaardig. (O-M-A)

Dag 7: El Calafate

In het N.P. Los Glaciares (Unesco Werelderfgoed) brengen we een uitgebreid bezoek aan de Perito Moreno-gletsjer. We rijden langs het Lago Argentino tot bij de 30.000 jaar oude gletsjer die een voorwand heeft van 5 km lang en hier en daar meer dan 60 meter hoog is. De Perito Moreno is een zogenaamd kalvende gletsjer, waarbij het einde van de gletsjer in contact staat met water, waardoor regelmatig grote stukken van de gletsjer afkalven en als ijsschotsen wegdrijven, wat vaak zorgt voor spectaculaire beelden. Tijdens een boottocht langs de gletsjerwand ervaren we dit natuurwonder van heel dichtbij. Daarna kunnen we vanop de houten wandelpaden bij de gletsjer de ijsmassa vanuit allerlei hoeken bewonderen. (O-M)

Dag 8: El Calafate

Vandaag staan we opnieuw versteld bij het zien van de witte ijswereld van Argentijns Patagonië. De gletsjers van het park maken deel uit van de uitgestrekte Patagonische ijskap die zich ook ten dele in Chili bevindt en beschouwd wordt als één van de belangrijkste voorraden van drinkbaar water ter wereld. We varen over het Argentino-meer tot bij de Upsala- en Spegazzini-gletsjers. Terwijl we de nauwe zijarmen in laveren, kunnen we ten volle genieten van de omringende natuurpracht en de wonderlijke kleuren van de ijsschotsen én genieten we in de Captain's Club van een VIP-behandeling. Na de boottocht keren we terug naar El Calafate. (O-M-A)

Dag 9: El Calafate - Buenos Aires

Na het ontbijt hebben we wat tijd voor een wandelingetje door de gezellige hoofdstraat van El Calafate. Daarna vliegen we terug naar Buenos Aires waar we - als de vluchuren het toelaten - nog enkele minder gekende maar daarom niet minder interessante plekjes bezoeken. 's Avonds laten we ons meeslepen op Argentijnse ritmes tijdens een wervelende tangovoorstelling. Hotel Savoy. (O-A)

Dag 10: Buenos Aires - Iguazu

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Iguazu. Twee nationale parken, één aan de Argentijnse en één aan de Braziliaanse kant, omvatten een vochtig, subtropisch gebied waar de natuur een van de meest indrukwekkende watervalgebieden ter wereld heeft gecreëerd. De haast constante nevelwolk over het gebied zorgt voor een uniek microklimaat met een heel eigen specifieke fauna en flora. In de namiddag bezoeken we de Braziliaanse zijde en krijgen er de meest impressionante beelden voorgeschoteld. Niet alleen de grootsheid van Iguazu (een toepasselijke naam die in de lokale

Guaraní-taal 'Groot Water' betekent) is overweldigend, ook de ligging te midden van subtropische vegetatie en ongerepte jungle maakt Iguazu zo speciaal. Hotel Loi Suites. (O-A)

Dag 11: Iguazu

In de voormiddag bekijken we de Argentijnse zijde van de watervallen. Vanop meerdere uitkijkpunten krijgen we prachtige uitzichten over het watervallenfenomeen. De meest indrukwekkende plek is wellicht het uitkijkpunt over de Garganta del Diablo (Keel van de Duivel)-waterval, waar we aan drie kanten omringd worden door het bulderende water. Met wat geluk spotten we vandaag ook een aantal dieren zoals wasberen, capucijneraapjes, tapirs en grote hagedissen. In de namiddag kunnen we wat genieten van de faciliteiten van ons mooie hotel, een ideale plek om na de voorbije mooie maar soms drukke dagen even de batterijen op te laden. (O-M)

Dag 12: Iguazu - Tilcara

Vroege transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Salta, in het noordwestelijke deel van Argentinië. De stad werd gesticht in de 16de eeuw en tot op vandaag is de koloniale sfeer er nog voelbaar aanwezig. Bezoek aan het MAAM-museum, gelegen op het centrale plein van Salta, waar we kennis maken met de mysterieuze mummies van de Llullaillaco-vulkaan. In de namiddag rijden we verder naar Purmamarca, waar we een wandeling maken met zicht op de Berg der Zeven Kleuren. Korte rit naar Tilcara. Hotel Las Marias. (O-A)

Dag 13: Tilcara

Een ganse dag wordt uitgetrokken voor de ontdekking van de schitterende Humahuaca-canyon (Unesco-werelderfgoed), een meer dan 150 km lange kloof die ooit een belangrijke karavaanroute was voor de Inca's. Nu is het vooral een plaats waar we de krachten van de erosie kunnen bewonderen in het kleurrijke gesteente van dit stukje Andes. We bezoeken onder meer het mooie kerkje van Uquia en Humahuaca, een levendig stadje met een gezellige marktplein. We rijden ook naar de Serrania de Hornocal, zonder twijfel een der mooist gekleurde bergen van de ganse regio. (O-M)

Dag 14: Tilcara - Salta

Ook vandaag krijgen we een weelde aan schitterende en kleurrijke decors voorgeschoteld tijdens een lange tocht, gedeeltelijk over onverharde wegen. Langs de kronkelende Cuesta de Lipan-weg klimmen we vanuit Purmamarca steeds hoger de bergen in, naar het zoutmeer Salinas Grandes. Hier zorgt de zoutontginning voor mooie structuren in de witte vlakke, een paradijs voor fotografen! Na het bezoek aan het zoutmeer zetten we onze tocht verder over een onverharde weg, langs desolate maar mooie landschappen naar het slaperige mijnstadje San Antonio de los Cobres, waar we een laat middagmaal nemen. De tocht wordt wellicht nog extra gekleurd door loslopende vicuña's, lama's en ezels met kleurrijke versieringen in hun oren. In de late namiddag komen we toe in Salta. Hotel Alejandro 1. (O-M)

Dag 15: Salta - Molinos

Vandaag brengt de reis ons naar kleine, vergeten Andesdorpen waar de tijd bleef stil staan. Via de scenische Cuesta del Obispo-weg stijgen we vanuit Salta naar een hoogte van 3.700 m, voorbij het nationaal park Los Cardones waar talrijke, soms eeuwenoude, reuzencactussen de achterliggende vulkanen lijken te beschermen. In het schilderachtige en koloniale Cachi verkoopt de lokale bevolking op het marktplein artisanale producten. We overnachten in Cachi of in Molinos, een ander dorpje

met een hoog postkaartgehalte, waar het leuk is om even rond te slenteren. Hotel Hacienda de Molinos. (O-A)

Dag 16: Molinos - Cafayate

Ook vandaag is een rustige maar mooie dag. Door de indrukwekkende Quebrada de las Flechas, een canyon met puntige zandsteenformaties, rijden we naar het wijnstadje Cafayate. Het gezellige marktpleintje van dit plaatsje is een ideale plek om te lunchen. Cafayate is één der bekendste wijnstreken van het land en in de namiddag trekken we tijd uit voor het bezoek aan een bodega (wijdomein). Daarna nemen we onze intrek in ons aangename hotel en is er wat tijd om eventjes te genieten van de mooie tuin en het zwembad. Hotel Patios de Cafayate. (O-A)

Dag 17: Cafayate

We naderen het einde van onze reis en genieten van een rustige voormiddag in ons aangename hotel. Daarna trekken we heel wat tijd uit voor een bezoek aan één van de mooiste valleien van het land: de Quebrada de las Conchas. We maken een aantal wandelingen door deze unieke canyon met rotsen in allerlei pasteltinten en rijden ook naar enkele uitkijpunten vanwaar we vergast worden op schitterende uitzichten over de vallei. Terugkeer naar het hotel waar tijdens het avondmaal opnieuw enkele typische wijnsoorten van de regio proeven. (O-A)

Dag 18: Cafayate – Brussel

Na het ontbijt rijden we terug naar Salta voor onze vlucht naar Buenos Aires en aansluitende vlucht naar Europa. (O)

Dag 19: Brussel

Aankomst in Brussel.

VERTREKDATUM: 25 OKTOBER 2025

Prijs per persoon in tweepersoonskamer: **€ 9.290**

Korting bij inschrijving voor 1 april: € 150

Toeslag eenpersoonskamer: **€ 1.335**

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 14

INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

In het programma vermelde vluchten

Luchthaventaksen, brandstof toeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 december 2024

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal)

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen

Transport ter plaatse

Foien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering

Vrijblijvende fooi voor reisleider